

JEZUS! MARIA! JOZEF



*Bid voor de ziel van zaliger*

# Carolina VANAERDEWEG

WEDUWE VAN

ANDRIES-JOSEPH SCEVENELS

geboren te Lummen, den 2 Augustus 1849 en godvruchtig in den Heer overleden te Hasselt, den 21 December 1917, bediend met de H. Sacramenten

— O —

Van hare teedere jeugd af had de betreurde overledene geleerd God te vreezen en zich van het kwaad te onthouden.

Welken vrede smaakt de mensch, die leeft, lijdt en sterft in volle overgeving aan Gods heiligen wil (H. Alph.)

In de overtuiging van een goed geweten zag zij met gerustheid de dood naderen. H. Hier.

Wat zijn zij gelukkig, o Maria, die uw naam liefhebben, zij beven niet in het uur des doods. H. Bonaventura.

Lieve kinders, kleinkinders en familie, beweent mij niet als een doode: Ik leef met de koren der gelukzaligen, vereenigd met Hem, dien ik op aarde uit geheel mijn hart bemind heb. (H. Agnes).

*Zoet Hart van Maria, wees mijn heil*  
(300 dagen aflaat).

*Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.*  
(7 j. 7 q. afl.)

— O —

De plechtige lijkdienst zal plaats hebben in de parochiekerk te Hasselt, Woensdag 23 Januari 1918, om 9 uren.