



Bid voor de ziel van zaliger
DE HEER

Lambertus VANDEBERGEN

echtgenoot van mevrouw
Florentia SCEVENELS

Lid van verschillende
godvruchtige genootschappen,

Oud-Strijder en Oorlogsinvalid 1914-1918.

Geboren te Hasselt op 23 oktober 1885 en
godvruchtig in de Heer overleden in de St-Ur-
sulakliniek te Herk-de-Stad op 25 juni 1969,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

God, wij bidden voor deze dode.

Geef Uw heerlijkheid, Uw toekomst en Uw
trouw aan deze gestorven mens.

Wij kunnen niet geloven dat zijn leven tever-
geefs voorbij is gegaan en dat alles wat hij
voor mensen heeft betekend nu verloren is.
Wij zullen verder leven zonder hem.

Maar wij verenigen ons met het geloof waar-
in hijzelf aan U heeft vastgehouden ten einde
toe, aan U, zijn God en onze God.

Wij bidden U,
dat hij, levend bij U, mag waken over ons ;
dat hij onze voorspraak, ons gebed mag zijn
bij U ; dat hij U onze namen in herinnering
mag brengen zonder ophouden zoals Jezus
Christus doet, onze Voorspreker bij U, in alle
eeuwigheid.

(Uit : Bid om Vrede).

Niemand leeft voor zichzelf,
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven
voor God onze Heer.
Aan Hem behoren wij toe.

(Uit : Bid om Vrede).

De plechtige eucharistieviering gevolgd van
de teraardebestelling had plaats in de paro-
chiekerk van Tuilt op zaterdag 28 juni 1969
te 10.30 uur.



De families VANDEBERGEN, QUIN-
TENS, SCEVENELS en HENDRICKX
danken U voor uw blijken van kristelijke
deelneming.

Begr. J. Jamart, Kuringen - Tel. 011-220.83
Drukk. A. Burggraeve-Swennen, Kermt