

De Here heeft gegeven,  
De Here heeft genomen,  
De naam des Heren zij geloofd.

Job 1 : 21.

Aandenken aan

DE HEER

**Jozef VANDEVOORT**

echtgenoot van

**Seraphina RAMAEKERS**

Geboren te Kuringen  
op 30 december 1907  
en overleden te Kuringen  
op 24 januari 1982.

Dag lieve Vader,

Je hebt het niet erg gemakkelijk gehad in je leven. Maar je hebt je er wel met de moed der hoop doorgeslagen.

Ook al wou je helemaal niet, net zomin als wij, toch ben je moeten gaan. Het is jammer dat dit laatste de enige absolute zekerheid in ons leven is.

Jij hebt ons echter een andere zekerheid bijgebracht. Het is blijkbaar nooit te laat, en het mag nooit teveel wezen om voor anderen goed te zijn.

Trouwens het zijn ook die anderen die inhoud geven aan het leven, ook op die momenten, dat we ons als kleine weerloze mensen voelen.

Bedankt lieve vader, voor alles wat je gedaan hebt, voor je vrouw, je kinderen, je schoonzonen en schoondochters, je lieve kleinkinderen, en allen die jou mochten meemaken.

Wij zullen je nooit vergeten.

De families VANDEVOORT en RAMAEKERS,

danken U

voor de blijken van deelneming.