

geboren te Curingen, den 10 November 1893, soldaat van het 4^{de} Regiment der Jagers te Paard, als een dappere gevallen op het eereveld in de trouwe vervulling van zijne Vaderlandsche plichten te Pijpelheide (Boisschot), den 23 September 1914, en aldaar op gewijde aarde begraven.

O wreede oorlog, o dood! hoe onbarmhartig zijt ge! hoe diepe wonden slaat ge ons in 't harte, in 't hart vader en moeder en van allen die hem liefhadden! Droefheid is ons erfdeel op deze wereld.

Zachtmoedig en stil van aard, immer trouw aan zijne plichten jegens God zoowel als jegens zijn Vaderland, steun van vader en moeder door vromen arbeid, was hij voor iedereen een voorbeeld van christene soldaat en christene jongeling. Wij zijn daarom zeker ook — en dat is onze grootste troost — dat hij bij God was welgekomen.

» Wij hebben, zegt Onze Heer Jezus-Christus, geen beter middel om de liefde te beoefenen, dan ons leven te geven voor hen die wij beminnen.

De soldaat die sterft om zijne broeders te redden, om altaar en haard in het Vaderland te verdedigen, legt die hooge liefdedaad af.

Wij bewonderen den heldenmoed van den soldaat: zou het mogelijk zijn dat God dien heldenmoed niet met liefde aanvaardde.

Christelijke moeders, weest trotsch op uwe zonen. Onder al onze smarten is er wellicht geene onzen eerbied zoo waardig als uw smart. Ik zie u, dunkt mij, in rouw, maar recht toch naast de Moeder der smarten aan den voet des kruises. Ik kan niet nalaten mijnen gelukwensch te voegen bij mijn rouwbeklag. Al onze helden worden niet aan de dagorde der legers gebracht, maar wij hebben reden te verhoppen dat zij de onverwelkbare kroon der zaligen bekomen zullen. »
Kardinaal Mercier.

Geen schonere dood dan te sterven voor zijn Vaderland.

Werd eene lijkmis gegeven in de kerk van Pijpelheide (Boisschot), op 9 Februari laatstleden. De p. b. l. i. j. k. dienst zal plaats hebben in de kerk van Curingen, op Donderdag, 11 Maart.

Drukkerij J. Geysens, Hasselt.



*Die hier zou ik, Heer, gij hebt mij geroepen,
zoals u recht.*

I. Kon. 3-7.

BILK VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

JOZEF ADOLF VAN EMBTEN

1915