

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Raymond VERLOOY

echtgenoot van mevrouw

Françoise JEURIS

geboren te Hasselt op 16 augustus 1945, en
godvruchtig overleden te Hasselt in de Salva-
torkliniek, op 2 mei 1980, gesterkt door de
Heilige Sakramenten.

Dit weze een aandenken
aan de Eucharistieviering
die ons samenbracht
om biddend
afscheid te nemen
van deze jonge mens
die het tragisch ongeval
niet overleefde,
trots alle zorgen en liefde
waarmee hij werd omringd.
Moge onze Hemelse Vader
hem blijvend opnemen
in Zijn eeuwige Liefde.

Heer Jezus,
niet om te oordelen zijt gij gekomen,
maar om ons op te nemen
in uw nooit aflatende barmhartigheid.

Gij zijt het die verzoening brengt
en troost te midden alle lief en leed,
Gij leert ons aanvaarden
de Heilige Wil van uw Vader.

Wij bidden U dat deze geest
van liefde en verzoening die U bezielt,
ook ons leven moge beïnvloeden,
tot we eens allen samen met U
verenigd zijn.

Zo vertrouwen wij U
onze dierbare overledene toe
aan uw Liefde die geen grenzen kent.

**De families VERLOOY, JEURIS,
LOUIS en BELLEFROID,
danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.**

Funerarium Nenczl, Zonhoven - Tel. 81.30.69
Typo-Offset Vreven, Zonhoven Tel. 011-81.31.90