



TOT GEDACHTENIS AAN  
**RENE VERWIMP**

afkomstig van

**MARTHA VAN GENECHTEN**



Hij werd geboren in een groot gezin te Mookhoven, op 7 mei 1914. Reeds vroegzeitig leerde hij de lust van het leven kennen. Zelf vader van een groot gezin was het zijn vreugde bij vrouw en kinderen te zijn. In het weekambten was hij de trouwe stakker, in de kerk jaerlang de behwame voorzanger bij de viering. De oorlog voerde hem ver en lang van huis, maar eenmaal terug, schreef alle leed weggaan. Zijn leven werd voortgevoerd getuikend met het kruis. Vele genegenen moest hij derven maar hij draeg de steite in stilte en geduldig. Voor elke bijt van genegenheid was hij dankbaar maar bijzonder voor de liefde waarmee hij door vrouw, kinderen en familie werd verzorgd. Toen zijn meentend weergende ontving hij vrouw de communie en het sacrament van de zieken. Hij nam bewust afscheid van de wijnen op aarde, streefde zijn laatste stapel en streefde dan ruste op 30 augustus 1967 in de ouderdom van 53 jaeren.

Hij ruste in de vrede des Heren.

Liefste volgenenere, goede kinderen en familie, ik dank u voor de nocht afstetende zorgen in mijn steite en vooral in mijn laatste levensdagen.

Mijn kinderen, vert en streefde om moeder al de dagen van uw leven. Blijft steeds aan elkaar en God getrouw. Vergeet me niet.



Uw gebed tot liefente der ziel van onze dierbare en Uw deelnameing in onze rouw hebben ons gevoelig getroost.

Wij danken U doornoor van harte :

*Mevrouw René Verwimp-Van Genechten ;*

*Zijn kinderen en kleinkind ;*

*De Families Verwimp, Van Genechten,  
Verrooy en Smets.*

*San Niklaas, Mookhoven, 4 september 1967*

*Bege. Fr. Van Hove - Wamierlo- Drukking M. Balmana*