

In dankbare herinnering aan

Mevrouw Jeanne WILLEMS

weduwe van
de Heer Lambert ROOSEN

Geboren te Kuringen op 23 januari 1913 en
rustig overleden te Hasselt in het Salvator
Ziekenhuis op 10 augustus 1993.

Lid van verschillende Godvruchtige
genootschappen.

—

*Een diepgelovige vrouw en moeder is van
ons heengegaan, daarom is er droefheid in
ons hart.*

*Ma was een sterke, moedige en goede
vrouw, daarom klinkt er dankbaarheid door
de rouw.*

*Dank ma, omdat jij onze moeder mocht zijn.
Dank voor je grote persoonlijkheid en inzet
voor je gezin.*

*Dank voor de kansen die wij van jou kregen
in het leven.*

*Dank voor de thuis, die je samen met pa
voor ons opbouwde.*

*Dank voor de vele gezellige uren samen in
familiekring met kinderen en kleinkinde-
ren.*

*Dank voor de vele kleine attenties die wij
van jou mochten ondervinden.*

*Al die goede dingen zijn met je heengaan,
niet voorbij, zij blijven in ons geheugen
geprent.*

Want ...

*"Moeders sterven niet
Zij leven verder in elk kind
dat zij het leven schonken"*

*Voor altijd ben je nu verenigd met pa bij de
Heer.*

*Waak nu samen over ons, uw kinderen,
klein- en achterkleinkinderen, die je allen
zo nauw aan het hart lagen.*

*In gebed blijven wij allen met elkaar
verenigd.*