

Dankbaar aandenken aan



MEVROUW

Lizette WILLEMS

ECHTGENOTE VAN DE HEER

Louis VANBEUREN (Jef)

Geboren te Zonhoven op 19 maart 1935
en godvruchtig in de Heer overleden te
Hasselt op 15 oktober 1991.

Lid van Ziekenzorg en Bond der
Gepensioneerden. Lid van meerdere
godvruchtige genootschappen.

Goede God,
vandaag danken wij U voor moeder die ons
zo nabij en dierbaar is.
Wij zien haar nog voor ons
met haar goedheid,
met haar bezig-zijn en toewijding,
met haar eenvoud,
met haar eerlijkheid,
met haar zorgen en haar lijden.
Veel te vroeg en zo plots is zij heengegaan,
na een gezellig samenzijn in de hobbyclub-
ziekenzorg. Gedragen door haar geloof is zij
- al zoekend en tastend - ons voorgegaan
op de weg naar U.

Goede God,
laat nu uw goedheid stralen over haar, laat
de milde warmte van uw liefde neerkomen
over ons, en breng ons allen eens samen in
de vreugde en de vrede van het Vaderhuis.

De families

WILLEMS, VANBEUREN,
SCHEVERNELS en VANDERHEYDEN
danken U voor uw gebed en
oprechte deelneming.

Fun. VANBEUREN - Tel. 011/32.14.11
Drukkerij VREVEN-BENISET N.V. 011/81.31.90