

*In de vrede van de Heer ging van ons heen*



De Heer  
**Paul Willems**

Echtgenoot van Mevrouw  
Josée Vaes

Geboren te Kozen op 27 juni 1948  
en godvruchtig in de Heer overleden  
te Zonhoven op 17 april 1995

*Paul, liefste*

*Dank u voor de zeven jaren, dat je mij en de kinderen, heel onze familie, de vrienden en iedereen op je levensweg gelukkig hebt gemaakt.*

*Je was een voorbeeld voor ons allemaal. Ik beloof je dat ik je levenswerk, waar je zo enthousiast voor was, af zal werken. Zodat ik je later, als we elkaar weer ontmoeten, alles kan vertellen.*

*Liefste papa en vriend,*

*Nooit zullen we je nog kunnen knuffelen. Als een "echt" mens heb jij ons geleerd, wat het betekent, om eenvoudig en gelukkig te zijn.*

*Het goede moed inspreken en opgewekt zijn zullen we vooral missen.*

*Wij hopen dat je over ons waakt, zodat we geen gekke dingen doen.*

*Beste vriend Paul,*

*We stonden allen stomverbaasd, dat je zo plots bent heengegaan.*

*Vandaag moeten we afscheid nemen van je lichaam, maar uw geest zal in ons midden blijven.*