

Bid voor de ziel van Zaliger,
Anna - Maria - Hendrika
BEERTENS
WEDUWE VAN
Hendrik-Joseph GIJBELS
ECHTGENOOTE VAN
Renier CLAESSENS

*geboren te Houthalen, den 14 September 1854 en
godvruchtig in den Heer overleden te Hasselt den 10
Februari 1924, voorzien van de H Sacramenten der
stervenden.*

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het
geschied, zijn H. Naam zij gezegend.

De dood der rechtvaardigen is geen dood, zij
ontslapen zachtjes op de aarde, om in den hemel
te ontwaken. Haar goed hart en hare dienstvaardig-
heid, wonnen haar de toegenegenheid van allen die
haar kenden. Vaartwel duurzame echtgenoot en lieve
zuster tot in den hemel.

Bemide kinderen, en kleinkinderen, gij weet hoe
ik u bemind heb, hoe ik niet opgehouden heb u te
vermanen, dag en nacht en met uw welzijn bekom-
merd was. Nu zeg ik u allen vaarwel hier op aarde.
Doet hetgeen gij van mij gezien en gehoord hebt
en de God van vrede zal met u zijn. Bemint elkander
en vreest den Heer. Zegent steeds den H. Wil des
Heeren, aanvaardt wat hij u overzenden zal, en
vergoet mij niet in uwe gebeden. Bij Jezus in den
hemel bid ik voor u.

De begrafenis zal plaats hebben op Dinsdag 12
Februari 1924, om 4 uur namiddag.

Vergadering aan 't sterfhuis, Kempischesteenweg 55
om 3 1/2 uur

*De lijkdienst zal plaats hebben in de Minderbroeders-
kerk den 29 Februari om 7 uur*

*Een lijkdienst zal plaats hebben van wegen de derde
Orde in de Kerk Minderbroeders den 3 Maart om 6 uur.*

*Van wegen St-Odilia te Godscheid den 21 Februari
om 7 uur. — Te Stokroye den 28 Februari om 7 uur.*

Andere diensten later aan te kondigen.