

JEZUS! MARIA! JOZEF!



Bid voor de zielerust van Zaliger

Maria - Clementina GEERDENS

*Lid van den Bond van 't H. Hart, van St Jozefs
liefdeweek en v. de Voortplanting des geloofs.*

Weduwe van Augustinus Ramaekers

*geboren te Spalbeek, den 26 November 1870 en zeer
godvruchtig in den Heer overleden, den 8 Oktober
1942, gesterkt met de laatste HH. Sacramenten*

Zij was een vurige vereerder van Jezus H. Hart en een trouwe dienaar van Maria, twee waarborgen van een zalige dood van het eeuwig geluk: al kwam de dood dus spoedig en onverwacht, ze vond haar toch zeker niet onvoorbereid.

Door haar echte eenvoud, hare rondborstigheid en hartelijke opgeruimdheid, won zij ieders achting en was het een genoegen met haar om te gaan. Daarom zal haar aandenken in zegening blijven bij allen die haar kenden.

Zij was een teedere zorgzame moeder voor hare talrijke kinderen. Deze bracht zij groot in deugd en eere, hen voorgaande niet enkel door woord, maar door het voorbeeld in het goede.

Lieve kinderen en bloedverwanten, ons scheiden zal u droevig en hard vallen, maar het is Gods wil waarbij wij ons moeten neerleggen en het is slechts een "tot weerziens in den hemel... Gedenkt mij bijzonder in uw gebed, ik zal voor u bidden en Gods troost en zegen over u afsmeeken.

De plechtige lijkdienst gevolgd van de begrafenis zal plaats hebben in de parochiekerk te Kuringen, op Maandag, 12 Oktober 1942, om 10 uur.

Vergadering, Groote steenweg, 99, om 9 uur.

Begr. J. Proesmans-Heeren Hasselt 2205 druk Maris



LT2517



H. HART VAN JEZUS
ONTFERM U ONZER.