

*Neen, ik kan zonder bergen niet leven.
Waar zij trots zich verheffen, kom ik weer tot mezelf.
Het is moeilijk om het gevoel te beschrijven,
wanneer ik boven de wolken bijna de hemel kan aanraken.
(naar Oswald Sattler)*

DE HEER
GUY PEETERS

Echtgenoot van Francine VANSRINGEL.

Geboren te Geel op 17 april 1950 en thuis in familiekring
zacht ingeslapen te Olen op 24 mei 2005, gesterkt
door de Ziekenzalving.

Lid van Ziekenzorg.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens
de uitvaartliturgie, die plaatsvindt in de parochiekerk van Sint-
Jozef te Sint-Jozef-Olen op zaterdag 28 mei 2005 om 10 uur,
gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats.

Samenkomst en begroeting, achteraan in de kerk vanaf 9.30 uur.

Gebedswake op vrijdag 27 mei 2005 om 18.30 uur in
voornoemde kerk, waarna er gelegenheid tot groeten is in het
funerarium Verstappen, Diestseweg 62, 2440 Geel.

Rouwadressen: Krekelstraat 12 - 2250 Olen
Kromstraat 24 - 2491 Olmen

Dit melden u:

Francine PEETERS-VANSRINGEL, zijn echtgenote;
Tim en Gitte HUYSMANS-PEETERS, zijn kinderen;
Clemence PEETERS-MICHIELS, zijn moeder;
Bernard en Chris VAN DE VEL-PEETERS,
Tom en Sally SMETS-VAN DE VEL en Nyah,
Wim en Marleen PEETERS-VANGEEL,
Lisse PEETERS,
Jean-Pierre en Magda DEBARD-VANSRINGEL,
Bart en Evy BLANCQUAERT-DEBARD,
Glenn DEBARD,
zijn zus, broer, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten,

De families PEETERS, VANSRINGEL, MICHIELS
en VANSANT.

Met dank aan dokter Berghmans, de verpleegsters en
de vzw Ispahan. Bijzondere dank aan dokter Louis.