



Eenvoud was jouw leven. Vlijtig jouw hand.
Rust is jouw gegeven in een ander vaderland.
Nu is er nog pijn om het gemis. Straks wordt het stille dankbaarheid.
Om wat hij voor ons blijft, iemand om nooit te vergeten.

De heer Paul Scevenels

echtgenoot van **Mevrouw José Houben**

Lid van de Duivenbond 'De Toekomst' Stokrooie.

Geboren te Kuringen op 20 augustus 1933 en overleden in het
St.-Franciskusziekenhuis te Heusden-Zolder op 25 augustus 2012,
gesterkt door het Sacrament der zieken.

Dit melden u:

José Houben

zijn echtgenote

Denise Scevenels en Etienne Forier

✠ Francis Scevenels

Rudi en Martine Scevenels-Byloos

Davy en Karen Claes-Scevenels, Liam

Koen en Kathleen Karremans-Scevenels

Dieter

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Scevenels, Houben, Bosmans en Jaemers.

Met dank aan zijn huisdokter en verpleging van het Wit-Gele Kruis.

De uitvaartliturgie, waartoe u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in
de parochiekerk St.-Job, St.-Jobstraat te Bolderberg op **donderdag**
30 augustus 2012 om 10.30 uur, gevolgd door de teraardebestelling.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in het funerarium
Witters en Baers, Inakker 106-108 te Zolder-Centrum vanaf **9.45 uur**.

Woensdag gebedswake om **19 uur** in voornoemde kerk,
waarna gelegenheid tot groeten in het funerarium
Witters en Baers te Zolder-Centrum.

Rouwadres: Vrunstraat 21, 3550 Heusden-Zolder.

Begra. Witters en Baers, Heusden-Zolder, tel: 011-536459.
Online condoleren: www.begrafenissen-wittersbaers.be

