

*Je was een rots in de branding  
en koerste recht door zee  
Je trotseerde storm en golven  
alleen .... je had de wind niet mee*

Op 13 april 2010 is in het U.Z.A. in Edegem overleden

ons moeke

## Lieve VAN HEMEL

Geboren te Turnhout op 6 januari 1948.

Zij was

echtgenote van Guido DE RIDDER

moeke van Hans en Hans DE RIDDER - MARKUS  
Wouter en Sandra DE RIDDER - GOMMERS

oma van Thiess, Hidde en Nine

zus, schoonzus of tante van de families VAN HEMEL en DE RIDDER.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartdienst bij te wonen in de aula van het Intercommunaal Crematorium, Steenweg op Merksplas 68 te 2300 Turnhout op **maandag 19 april 2010 om 11.00 uur.**

Bijeenkomst in het crematorium vanaf 10.45 uur.

Na de crematie zal de uitstrooiing van de as geschieden in intieme familiekring.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Van den Broeck, Riemenstraat 3 te Vorselaar op **zaterdag 17 april 2010 van 17.00 uur tot 18.00 uur.**

Rouwadres: Alpenroosstraat 49, 2590 Berlaar.

*Begr. Van den Broeck Vorselaar - Herentals Tél. 014/ 51 16 96*